

# En Dagens, tack! Kokt rondell på asfaltsbädd

Hur länge kan våra lokalpolitiker blunda för verkligheten?

Det är inte utan anledning som **FN** genom sitt organ **FAO** (Food and Agriculture Organisation) har utropat år 2015 till det "internationella året för åkermark".

**Botkyrka kommun** är än så länge en relativt rik kommun som stöttas av många så kallade ekosystemtjänster, det vill säga gratistjänster som naturen producerar och levererar till vårt samhälle. Till exempel pollinering av frukt och bär, syre från skog i de "gröna kilarna", rent vatten från rullstensåsar eller den mat som produceras på Botkyrkas åkrar. Längre har Sveriges produktiva jordbruksmark varit "rättslös" och exploateras utan tanke på framtiden och var maten kommer ifrån. Idag importeras mer än 40 procent av all mat vi äter i Sverige. Det skapar en ökad sårbarhet och ökat beroende av utlandet. Med andra ord är det icke hållbart.

**Världens största producenter** av matgrödor är Indien, Kina, USA, Australien och Ryssland. De har kunnat täcka underskott av vete, korn, majs med mera i världen vid missväxt. Men politisk oro, globala klimatförändringar med torra, översvämningar, bränder, erosion och annat gör att produktionen minskar och världsmarknadspriserna stiger.

I september 2012 meddelade LRF att lantbruket hade stora svårigheter att skörda p.g.a. den stora nederbörd som hade fallit med översvämmade åkrar som följd. Slutsats: all odlingsbar åker i vårt land är livsviktigt värd att bevaras och nödvändig med en ökande befolkning. Omkring 200 miljoner människor är på vandring undan krig och svält, några av klimatförändringens effekter.

Enligt FAO finns en tydlig koppling mellan osäker tillgång till mat och politiska konflikter. (*Googla efter nyhetsartikeln: Insecurity in conflict areas, 26 jan. 2015.*)

**Våra valda politiska beslutsfattare har en skyldighet** att förbereda för kommande medborgares möjligheter att överleva, genom att skydda och bevara de befintliga lokala ekosystemtjänsterna. Framtida släkten ska i minsta möjliga mån behöva importera livsnödvändiga resurser som mat, rent vatten, energi och råvaror i en hållbar kommun.

**Produktiv jordbruksmark måste betraktas som ett riksintresse** för att minska Sveriges och Botkyrkas sårbarhet. De idag produktiva åkrarna i Botkyrka t.ex. vid Botkyrka kyrka, Prästviken (prästgårdsmarken vid gamla Södertäljevägen), Hågelby, Lilltumba, Hamra och i Grödinge måste sparas.

Föreningen Den Goda Jorden har framställt en mycket saklig och välskriven broschyr "Hopp för Jorden" som belyser vikten av att behålla den produktiva jordbruksmarken till angelägnare ändamål än att göra rondeller och stormarknader. Läs den på [dengodajorden.se](http://dengodajorden.se)

**Vi ber politikerna ta sitt ansvar, barnbarnen är redan här!**

Vi önskar glad vår och trevlig sommar.

Våren 2015

*Jan "Poppe" Govella*

Ordförande i Botkyrka–Salem kretsen av Naturskyddsföreningen